



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015

5^e jaargang nummer 4

In de laatste dagen van het jaar ook de laatste nieuwsbrief van 2015. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier.



Bestuur samenstelling:

Na 5 jaar heeft er een wisseling en uitbreiding van het bestuur plaatsgevonden. Vier nieuwe kandidaten hebben we bereid gevonden om de stichting met hun kwaliteiten te komen versterken. We heten ze van harte welkom en zien uit naar een plezierige samenwerking. De taken zijn opnieuw verdeeld en we hopen zo op een goede manier verder te kunnen gaan met het werk in Hongarije. Zie de website voor meer informatie .

Reis in december 2015 naar Hongarije.

Het is de eerste keer dat wij in december naar Hongarije durven gaan, en daar kunnen voldoen aan de dringende behoefte om voedselpakketten te maken , maar ook uit te delen. Meestal laat het weer dit niet toe. Nu waren de vooruitzichten gunstig, zoals in heel Europa het warmer is dan andere jaren. Willem, een broeder uit de kerk van Noordgouwe, wil zijn vakantiedagen en zijn auto deze keer beschikbaar stellen. Een 4WD waarmee je indien nodig, sneeuw of andere barre weersomstandigheden kan trotseren, beter als met camper en aanhanger.! Als het weer ineens omslaat.....Je rijdt door Hongarije ,Slovenië, Oostenrijk en Duitsland door de bergen. Wel even wennen...geen toilet bij je, geen gasstel om eten te koken, geen slaappleats etc. We hebben om de twee uur gewisseld met rijden en zijn in een keer naar Hongarije gereden. In Hongarije hebben wij een appartementje gehuurd.

Reis verslag:

Dinsdagnacht vertrek uit Nieuwerkerk. Een voorspoedige reis, alleen in Hongarije was het mistig geworden. Dit leverde vertraging op, maar de enorme bundel licht op de auto(wel 300 watt) was hierbij een geweldige hulp. Woensdagnacht 02:00 uur komen we aan bij het verpleeghuis te Kálmánca.... alles gesloten en in diepe rust. Toch maar op de bel gedrukt. En ja, na een paar minuten twee verpleegsters die naar de poort kwamen. Na wat heen en weer gesproken ging de poort open en kregen we een matras op de grond, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt.



Woensdagmorgen 06:30 uur begon de nieuwe dag. We kregen een heerlijk ontbijt aangeboden en hebben veel gekregen spullen achter kunnen laten zoals incontinentie materialen en sondevoeding.



De reisbestemming naar Szigetvár zit er bijna op. Nog een klein uurtje rijden en we zijn bij de familie Ghinter (Het echtpaar waar we in Hongarije mee samenwerken) deze zijn echter niet thuis, De aanhanger bij hun in de tuin gezet, achter gesloten deuren, wel zo veilig. Vervolgens naar ons Appartement... Dit bleek klein, maar het was daar op dat moment lekker warm.



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5^e jaargang nummer 4

Vervolgens naar Zádor op bezoek bij een aantal gezinnen en om af te spreken wie er op zondag mee willen rijden naar de kerk. Een blij weerzien. Daarna zijn we naar Barcs gereden om geld te wisselen voor voedselpakketten. We hebben dankzij de opbrengsten op de markten en donaties bijna 1300 euro mogen omwisselen (400.000 forint) om voedselpakketten voor te kopen en andere levensbehoeften. Wat een zegen is dit. Met uw bijdrage is het mogelijk om deze voedselpakketten te maken.

Vanuit Barcs terug naar Szigetvár kwamen we langs de afslag richting Pettend. Ook hier zijn we even van de weg af gegaan om een bezoekje te brengen aan de voorganger waar we vorige keer kleding hadden gebracht. We konden het adres niet zo makkelijk terug vinden. Eigenlijk zouden we verder gaan toen plots het oude witte autootje van de voorganger ons als tegenligger passeerde. De voorganger met zijn vrouw hebben we daar gesproken. We hebben een afspraak gemaakt om kleding te brengen en om de dienst op zondag mee te maken. Toevallig? Ik denk van niet.

Inmiddels was het 16.00 uur en besloten we terug te gaan naar de familie Ghinter, deze waren inmiddels thuis. Het was weer een geweldige ontmoeting met elkaar en hebben onze plannen besproken. De inhoud van de aanhanger hebben we bij hun kunnen lossen in een kamertje waar



ze zomers
kinderbijeenkomsten
hebben. Daarna zijn we met
elkaar boodschappen gaan
doen voor de
voedselpakketten. Om
ongeveer half zes waren wij

in de winkel en om kwart voor tien hadden wij de laatste boodschappen in de aanhanger. Verschillende schappen waren echt leeg. We kregen een korting bon omdat wij boodschappen deden voor een goed doel. Vanaf nu kunnen wij daar dus boodschappen doen met korting. De aanhanger was zwaar geladen toen we weer naar huis reden. Na een lange en drukke dag, zeer voldaan naar ons appartement terug.



Donderdagmorgen. Met kleding en nog eens twee rolstoelen naar het verpleeghuis in Kálmánca terug gereden. Blij en verrast namen zij het in ontvangst. Terug in Szigetvár, hebben wij de aanhanger met alle voedsel gelost bij de fam. Ghinter. De hele familie hielp mee. Nu konden wij de pakketten samenstellen en de tassen vullen. Direct daarna was er kerkdienst, helaas hebben we alleen het laatste deel hiervan mee kunnen maken. We hebben direct een voedselpakket kunnen uitreiken aan een moeder en dochter. Beiden zijn al langere tijd bij de stichting bekend. Na de kerkdienst hebben wij bij hen thuis langere tijd met elkaar gesproken. Een ontroerende ervaring om vooral de jongste haar persoonlijke verhaal te horen vertellen. Voor ons een duidelijk signaal om deze mensen te blijven volgen.





Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015

5^e jaargang nummer 4

Vrijdagmorgen. Willem zou met een zoon van familie Ghinter (voorganger uit Szigetvár) naar Budapest gaan om 300 schoenendozen op te halen voor de kinderen. 4:40 uur stapte hij in de auto.



Om 16:00 uur waren ze veilig met de dozen in Szigetvár terug. Ton heeft samen met de voorganger 10 pakketten weggebracht in de omliggende dorpen. Daar wordt je geconfronteerd met de bittere armoede!. Bij de meeste mensen zijn we even binnen geweest. s Middags zijn we alle schoenendozen gaan lossen en hebben wij de dozen open gemaakt om te sorteren, zodat ieder kind een gelijk pakket kan krijgen. Weer en lange dag, 23:30 uur moe maar voldaan naar het appartement. De volgende dag hadden wij een afspraak in Babócsa om 07:00 uur.

Zaterdagmorgen. Een heerlijk terugzien van een bekende familie en voor Willem zijn eerste ontmoeting met dit gezin. Er zou een varken worden geslacht en daar waren wij speciaal voor uitgenodigd. Het is een grote belevenis!. Er wordt worst gemaakt, spek gebakken, lever gebakken en veel Hongaarse lekkernijen gepresenteerd. We hebben met elkaar fijne gesprekken gehad en zijn weer een ervaring rijker. Ook mochten we daar onderlinge liefde ervaren naar elkaar en anderen. We hebben evangeliemateriaal achter gelaten en een financiële bijdrage voor gezin en buurman. Na met elkaar te hebben gebeden was het afscheid nemen.



Zondagmorgen. Eindelijk normale tijd van opstaan. Samen de dag begonnen met gebed. Ontbijt van wat er nog was, broodje en koeken met kopje thee en koffie. 08:30 uur. bij familie Ghinter afgesproken om voedselpakketten weg te brengen. Willem met een auto en Ton met een auto. Op zondag zijn de meeste mensen thuis en is het dus efficiënt om dan de meeste pakketten weg te brengen. Avonds is het erg donker en doet niet iedereen meer de deur open. Alle pakketten die we op de lijst hadden staan konden we afgeven. Om 13:00 uur. hadden we de aanhanger alweer klaar staan met de kleding voor Pettend. In Pettend hebben we alles gelost en een gedeelte van de kerkdienst mee gemaakt. We zijn gevraagd om met mensen te bidden. Daarna hebben we nog even naar de eerste spreker geluisterd. Die had het over psalm 20 : 4 5 en 6.



Daarna snel naar Zádor om de mensen op te halen voor de kerkdienst in Szigetvár. Vijf minuten voor de aanvang stonden voor de kerk. Alles ging zeer voorspoedig. Wij hadden voor elk gezin in de kerk een trommel met speculaas uit Holland bij ons en voor de kinderen een chocoletter. De preek ging over barmhartigheid en de vrijmoedigheid die je mag hebben, als het gaat over het vragen van dingen die je nodig hebt aan God. Best een bemoediging voor ons als stichting. Maar ook als,

persoonlijke relatie met onze hemelse Vader. Na de dienst alle trommels en letters uitgedeeld. Daarna hebben wij de mensen uit Zádor weer teruggebracht. We moesten even mee naar binnen



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5^e jaargang nummer 4

voor wat eten en koffie. We hadden een goed gesprek met elkaar en wisten ons verbonden in ons geloof. Voordat wij afscheid namen hebben we met elkaar God gedankt voor alle dingen die er op dat moment in onze gedachten kwamen, iedereen in zijn eigen taal. Een bijzondere en mooie ervaring.

Opnieuw een lange en volle dag. Voldaan en dankbaar dat wij dit werk mogen doen.

Maandagmorgen. 07:00 uur op staan. Even douchen en ons klaarmaken voor de terugreis. Het appartement moest om 10:00 uur. worden opgeleverd. Ja en dat allemaal zonder vrouwen. Best een hele klus hoor. Ook was het een hele puzzel om alles in de auto te krijgen. Bij familie Ghinter aangekomen hebben wij de 300 schoenendozen weer ingeladen en bij de kerk weer uitgeladen. Wij, Willem en Ton, zijn met de laatste voedselpakketten naar Zádor gegaan. Samen met een vrouw die wij vanuit de kerk kennen, hebben wij de pakketten op de juiste plaatsen afgegeven. Als laatste bezoekje zijn wij naar

Janos geweest. U weet wel, waarvan in de zomer jl. zijn vrouw is overleden. Hij was zichtbaar blij dat we bij hem langs kwamen. Meteen werd er koffie gemaakt. We hebben met handen en voeten wat gepraat met elkaar en als afsluiting hebben wij met hem gebeden. De tranen liepen over al de zes wangen. We voelde het verdriet en de eenzaamheid van deze gebroken man. Na een zegen te hebben uitgesproken in de naam van Jezus, hebben we afscheid



genomen van hem. Hij was erg verdrietig bij ons vertrek. Zeer diep getroffen zijn we door de vele problemen die we gezien hebben in gezinnen in Zádor. Weer terug naar Szigetvár. Daar aan gekomen werden wij uitgenodigd om te eten en nog wat met elkaar te praten. Een echte Hongaarse specialiteit werd er opgediend. Als stichting hebben wij het voorgangers echtpaar officieel gevraagd en bereid gevonden, om met ons samen te werken en mogen we daar de spullen vanuit Holland die we niet direct kwijt kunnen ook brengen. Zijn werk gaat door! God alle eer. Zo hebben wij weer een plaats in Hongarije om vanuit te kunnen werken. Gelukkig is de taal steeds minder een barrière omdat steeds meer (jonge) mensen de Engelse taal spreken. Afsproken wordt er met de familie Ghinter dat er drie (gezinnetjes) de komende drie maanden een financiële ondersteuning krijgen. Daarvoor hebben wij geld bij hen achtergelaten. Ze zullen elke maand een gedeelte hiervan aan de gezinnen geven. Zo komt er dan een einde aan deze missie. 16:00 uur vertrekken wij, jammer genoeg in de mist, richting Nederland.

Dinsdagnacht morgen en middag is het om de beurt rijden om zo snel mogelijk weer thuis te zijn. Na een zeer voorspoedige reis zijn wij om 13:00 uur weer op Schouwen-Duiveland. Daar hebben we de verhalen en ervaringen gedeeld met de vrouwen Leny en Leni. Wij mogen God loven en danken voor een zeer intensieve maar waardevolle reis.



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5^e jaargang nummer 4

Overig

We hebben inmiddels dankzij ons grote netwerk veel aanbod van kleding, medische hulpmiddelen etc. hierdoor zoeken wij :

- Mensen die bereid zijn om met auto en aanhanger naar Hongarije te willen rijden om spullen weg te brengen.
- Mensen die in het bezit zijn van een bestelbus of kleine vrachtwagen en deze ter beschikking willen stellen .

Het nieuwe jaarplan 2016 en beleid en actieplan zullen vanaf 2 januari op de website gepubliceerd worden we nodigen u uit om deze te lezen zodat u volledig op de hoogte bent van onze activiteiten in het komende jaar. Ook staan in het beleidsplan de vergaderdatums van 2016 gepubliceerd.

We zijn zoals u kan lezen in deze nieuwsbrief gestart met maandelijkse financiële donaties aan een aantal gezinnen i.v.m. de barre leefomstandigheden .

Wij zijn op zoek naar donateurs die een gezin financieel willen adopteren. Hierdoor kunnen wij meerder gezinnen gaan ondersteunen.

Dankzij uw gebed en hulp op welke manier dan ook hebben wij ons werk in 2015 kunnen doen. Daarvoor onze dank!



Een gezegend en
voorspoedig 2016

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe informatie.

www.hartvoorhongarije.nl

Nieuwerkerk december 2015

Ton en Leny Hamoen

