



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 4

Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief.
Eens per kwartaal willen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
We wensen u veel leesplezier.
Zádor, december 2014
Wim en Liesbet Verschoor.
Vanuit Hongarije



BEZOEKEN AAN VERPLEEGHUIZEN

Tijdens het verblijf van Ton en Leny in augustus mochten we weer een bezoek brengen aan het verpleeghuis in Kalmanca waar de bewoners ons inmiddels wel kennen en we werden dan ook enthousiast begroet, vooral clown Willy. Deze keer was ook een collega clown mee. Hij maakt van ballonnen allerlei dingen, zoals bloemen, hondjes e.d. tot groot vermaak van alle aanwezigen.

Door de leiding van het huis werden wij als stichting uitgenodigd om aanwezig te zijn op de komende familiedag in september. Dit hebben we met beide handen aangepakt en het was geweldig om te zien hoeveel werk er gemaakt wordt van zo'n dag. Er was door bewoners en personeel druk geoefend met, zingen, dansen en zelfs gedichten werden voorgedragen. Ook werd een fotopresentatie vertoond van de activiteiten die gedurende het afgelopen jaar waren gehouden en we waren zeer onder de indruk: straattekenen, karaoke wedstrijden, een uitje naar een soort verkeerstuin waar met grote skelters werd gereden, enz.

Dit stond in schril contrast met ons eerste bezoek aan een ander verpleeghuis in een andere stad, waar vooral jongeren en zelfs peuters verblijven, zowel verstandelijk als lichamelijk beperkte mensen wonen er bij elkaar. Daar zagen we 3 afdelingen met elk ca. 30 bewoners in een grote zaal die op banken zaten die langs de kant stonden of peuters die in een lege box lagen, er was in de hele zaal geen enkel stukje speelgoed te ontdekken. Doordat ook hier clown Willy en Lubo aanwezig waren, werden de bewoners geprikkeld en werd er enthousiast gespeeld met de opgeblazen ballonnen. Ook was er voor ieder een pluche beest meegenomen. We mochten nog een kijkje nemen op een slaapzaal, 8 bedden op een kamer waar we sommige bewoners vastgebonden zagen liggen. Niemand heeft een eigen nachtkastje of iets van zichzelf. Ook is er niets aan de muur om de kamers gezellig te maken. Mensonterende toestanden waar je hart van gaat huilen. We hopen daar meer te mogen gaan betekenen, we beraden ons nog in welke vorm.....





Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 4

In weer een ander verpleeghuis mochten we kleding brengen en ook hier kregen we een rondleiding. Met het vorige huis nog in gedachten, mochten we opgelucht vaststellen dat hier veel activiteiten worden aangeboden aan de bewoners: rietvlechten, beestjes vouwen van maïsbladeren, houten bakjes beschilderen, zelfs kleine kleden worden er geweven, een verademing om te zien. We hebben zelfs een snoezelkamer gezien! Het kan dus ook anders.....



BABYSPULLEN



Een jong stel wat hun eerste kindje verwacht, kwam ons om hulp vragen. Ze hadden geen bedje en geen kinderwagen. U had die blijde gezichten moeten zien toen we die spulletjes kwamen brengen en zelfs nog een eenvoudige commode bij ons hadden. Wij hebben gezien hoe hard deze mensen het nodig hebben om geholpen te worden. Hun huisje is zeer schaars gemeubileerd en op de vloer ligt.....kaal beton!

KLEDINGBEURZEN

Ons bezoek aan Nederland werd afgesloten met het laden van de aanhanger, helemaal boordevol met kleding, dekens, gordijnen en de bovengenoemde babymeubeltjes gingen we weer op reis. Met de kleding hebben we weer veel mensen en kinderen blij kunnen maken en dekens werden naar een van de verpleeghuizen gebracht.

NAAIMACHINE

We hadden enige tijd geleden een naaimachine meegekregen en die heeft een nieuwe eigenares gevonden. We hebben de machine eerst uitgetest en hij functioneert prima. De vrouw is er zeer mee geholpen en is er erg blij mee. Ook zij heeft het niet breed en woont alleen met haar dochter.

VOEDSELPAKKETTEN

Het bestuur van de stichting heeft besloten om ook dit jaar weer voedselpakketten uit te delen aan de allerarmsten. Daar zijn we de afgelopen weken druk mee geweest. Eerst kijken naar de aanbiedingen. De inkopen doen. De pakketten maken. De pakketten rondbrengen. Ook dit jaar werden de tassen waar de levensmiddelen ingaan weer gesponsord door O'moda schoenen uit Zierikzee, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 4



In ieder pakket ging ook een mooie kalender met prachtige foto's en voor elke maand een bijbeltekst.

In totaal konden wij in 19 dorpen de pakketten uitdelen.

Dit was mede mogelijk door uw financiële steun en alle sponsoring gedurende het afgelopen jaar. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken. U maakt het verschil!!

Vanuit Nederland

Al snel werd het duidelijk, dat de stroom goederen die werden aangeleverd, niet met de geplande transporten op plaats van bestemming kwamen. Wij hebben dan ook een extra transport met een grotere aanhanger gepland in oktober. Alle persoonlijke spullen hebben we ook uit de camper gehaald om zo veel mogelijk mee te kunnen nemen.

26 Matrassen hadden we bij ons. Verder alle aangeleverde beddengoed en makkelijk zittende kleding. Totaal afgeladen begonnen we aan de reis. Dit keer ging onze schoonzoon mee. Leny had geen vrije dagen meer vandaar. Donderdagavond zijn we gaan rijden om ongeveer 21:00 uur. Vrijdagmiddag al kwamen wij op plaats van bestemming aan. Na een hartelijk onthaal van de burens en kopje koffie, zijn we vroeg onder de wol gegaan.



Zaterdag onze eerste doel om bij het gezin in Babodsca een compleet bed af te leveren. Alle gezinsleden waren aanwezig. Na een enorm hartelijke begroeting eerst maar het oude bed verwijderd en het nieuwe geplaatst. Ook hadden wij in NL kleding, schoenen en jassen apart gehouden voor deze mensen. Vorig jaar de maten ontfutseld. Zeer verbaast over de passende kleding voor iedereen en een enorm blijde vader maakte ze een vreugde dansje.

Omdat de mensen wisten dat we kwamen hebben ze een heerlijke Hongaarse maaltijd voor ons bereid. Gelukkig aten ze zelf deze keer ook mee uit respect voor ons. Na dat we ons helemaal vol gegeten hadden en een vergoeding van ons zakgeld gedoneerd hadden gingen we weer terug naar Zador.

Daar hebben we rolstoelen opgehaald en naar een verpleeg huis gebracht. De verpleging is er erg blij mee.

Een heerlijke dag was dit.

Zondag de dienst in Szigetvar meegemaakt. Na de kerkdienst zijn we bij de voorganger



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 4

thuis blijven koffie drinken en hebben we veel gepraat. Eerst van Hongaars naar het Engels, toen van Engels naar Nederlands en ook weer andersom. U begrijpt wel dat dit veel tijd kost. Tijdens deze gesprekken kregen wij een uitnodiging om drie dagen mee te gaan met een kinderkamp. Dit werd gesubsidieerd vanuit de Europese unie. Echter moesten wij wel zelf voor de kosten van het verblijf daar zorgen. Wij sliepen zelf in de camper. Het eten en drinken kregen we van daar. Omdat onze schoonzoon Engels kan spreken en als tolk functioneerde hebben we dit gedaan. Verderop meer hierover.



Maandag de matrassen weggebracht naar een ander verpleeghuis. Ook het beddengoed hebben we daar afgeleverd. Dankbaar en blij namen ze dit in ontvangst. Alleen had men op een of andere manier geen tijd voor een praatje of iets te drinken. Graag hadden we onze schoonzoon een rondleiding gegeven maar dat kon dus niet. Wel hadden we daarom tijd om nog een ander tehuis te bezoeken waar we in de zomer voor het eerst zijn geweest. Daar hebben we de laatste rolstoelen afgeleverd en nog wat kleding. Een

koffiezet apparaatje wat lampen en wat kleine huis tuin en keuken dingetjes. De koffiepot van het apparaatje viel echter in duizend stukjes op de grond. Dit gebeurd ook. De hele reis gaat het goed en op het laatste momentrinkel de kinkel. Jammer dat wel.

Dinsdag eerst bij de burens in Zador gebabbeld en lekker kopje koffie gedronken. Deze mevrouw moest naar de grote stad voor een scan in het ziekenhuis en om medicijnen bij te stellen. Wij hadden besloten om haar daar heen te brengen en te wachten tot ze weer naar huis kon. In die tijd heb ik wat info verzameld in wat winkels en kleine inkopen gedaan. Net daarmee klaar werd ik gebeld dat ze terug mocht naar huis. Naar een voorspoedige rit hebben we verder die dag wat rustig aan gedaan.



Woensdag de eerste dag van het kinderkamp. Eerst naar Szigetvar. Daar verzamelde alle kinderen die megingen bij de kerk. Er kwam een bus iedereen ophalen en werden de spullen ingeladen. Nu op weg naar de bergen. Na enorme slingerwegen en klimwerk kwamen we bij het kamp aan. Geweldig om de kinderen zo bij elkaar te zien en de spanning op de gezichten af te lezen. Voor dat iedereen zijn plekje had op de slaapkamers en de spullen een plaatsje hadden gekregen waren we wel een paar uur verder.



Het doel van het kamp is om het evangelie uit te



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 4

dragen. Natuurlijk ook spelletjes en lol maken met elkaar. Er is veel gelachen maar ook veel gehuild. De eerste ronde was kennis maken met elkaar. Hoe heet jij. Daarna leuke spellen gedaan om de namen te oefenen.

Na het avond eten werd er een film gedraaid met een christelijke boodschap. Vergeving. Dit was een moment dat de kinderen konden zien hoe vergeving zijn uitwerking heeft.

Donderdag de tweede dag kinderkamp. Bij het ontbijt werd er hardop gebeden en zeiden de kinderen het na. Best wel mooi om te horen. Sommige kinderen deden niet echt hun best om mee te doen. De meesten komen nooit in de kerk en worden ook niet zo opgevoed. Na het eten weer naar de speelzaal. Buiten was het regenen en nog eens regenen. Jammer dat de buitenspelen niet konden doorgaan. Echter werd het binnen steeds gezelliger. Ze leerde elkaar beter kennen en de sfeer zat er goed in. Na dat er heel veel



gelachen is en een maaltijd gebruikt kwam het gedeelte van het evangelie verhaal. Iedereen zat geboeid te luisteren. Af en toe zag je iemand een traantje weg pinken. Toen de voorganger twee kinderen naar voren haalde en als voorbeeld elkaar vergeving schonken kwam bijna iedereen in beweging. Er waren jongens die huilend elkaar in de armen vielen en ook meisjes onderling. Zeg maar een golf van vergeving en heling was voelbaar.

Geweldig mooi als dit onder kinderen gebeurd en ook zo spontaan. Het was inmiddels laat geworden en iedereen ging naar zijn slaapvertrek. De voorganger is nog meer dan een uur in gesprek geweest met alle vertrekkers. De kinderen hadden veel te vragen en sommige konden nauwelijks ophouden met huilen. Heel veel kinderen komen dan ook uit zeer gebroken gezinnen waar drank en misbruik en drugs dagelijks voorkomen. Ontroerend om zo deze kant van die kinderen mee te maken.

Vrijdag bij het ontbijt was het merkbaar dat de kinderen anders waren dan de dag ervoor. Het gebed wat werd gedaan waar de kinderen het mochten nazeggen was zeer duidelijk hoorbaar en iedereen deed echt mee. Wonderlijk. Ontroerend. Wat een zichtbare en voelbare zegen waren deze dagen van dit kamp. Ik zou het niet snel vergeten.

Deze vrijdag was in Hongarije ook een feestdag. Overal waren er auto races en hele dorpen werden er voor afgezet. Telkens had je dan een half uur waarin je





Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4^e jaargang nummer 4

weg kon. Anders duurde het weer twee uur. Wij hadden besloten om eerder weg te gaan. De kinderen gingen nog met de bus naar de grote stad. Voldaan en dankbaar voor deze rijke ervaring zijn we aan het einde van de middag weer op honk.

Zaterdag alles weer in orde gemaakt voor de terug reis naar Nederland. Afscheid genomen van de buurtjes en nog even op visite bij een familie in Zador die ook naar de kerk gaan in Szigetvar.



Zondag zijn we uitgenodigd bij de voorganger thuis om een maaltijd te gebruiken voor de kerkdienst. Heerlijk was het om bij deze mensen de liefde te proeven en om getuigen te zijn geweest van hun inzet om het evangelie uit te dragen vooral onder de kinderen.

Maandag was een dag van rijden en nog eens rijden. Onze schoonzoon moest dinsdag weer aan het werk bij zijn werkgever. Gelukkig is alles goed verlopen en mogen we terug zien op een zeer geslaagde week. Veel dankbare mensen in Hongarije maar ook in Nederland.

Oproep en aandachtspunten:

- Voor de studenten zoeken wij dringend **sponsors** Uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting.
- Voor de verpleeghuizen vragen we dekens, lakens, handdoeken, maar ook makkelijk zittende kleding.
- Voor de kindertehuizen vragen we kinderkleding vooral jongens, speelgoed.
- Wij verkopen aan huis zelf gemaakte jam etc.
- Heeft u nieuwe ideeën of opmerkingen laat het ons weten.

Bent u niet in de gelegenheid om het zelf langs te brengen? Bel of mail ons en we gaan zoeken naar een oplossing.

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig geüpdate met nieuwe informatie.

www.hartvoorhongarije.nl

Nieuwerkerk december 2014 Ton en Leny Hamoen

