



## Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4<sup>e</sup> jaargang nummer 3

Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief.  
Eens per kwartaal willen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.  
We wensen u veel leesplezier.  
Zádor, juli 2014  
Wim en Liesbet Verschoor.  
**Vanuit Hongarije**



Door allerlei omstandigheden zoals ziekte, vakantie en computerproblemen is hier dan eindelijk weer het nieuws uit Hongarije.

Kort nadat u de vorige nieuwsbrief kreeg, zijn Ton en Leny een tijdje bij ons in Hongarije geweest waarbij in korte tijd veel activiteiten gepland stonden.

Meteen op de dag van hun aankomst zijn we naar een dorp geweest waar we nog niet eerder waren voor een kledingbeurs. Door een dorpsbewoner waren prachtige posters gemaakt en opgehangen, om onze komst aan te kondigen en toen we een uur voor aanvang arriveerden, stonden er al ongeveer 20 mensen te wachten!

Nadat alles was uitgeladen en uitgepakt was de toeloop van mensen zo enorm gegroeid, dat de ruimte eigenlijk te klein bleek voor de meer dan 200 gegadigden. Zelfs uit de omliggende dorpen waren de mensen gekomen. Zo veel geïnteresseerden hadden we niet gedacht en toch ging bijna iedereen met kleding, schoenen of speelgoed naar huis. Helaas greep een enkeling mis naar de juiste maat schoenen of kleding.

Toch heel fijn dat we zoveel mensen opnieuw konden helpen.



In de daarop volgende dagen zijn diverse verpleeg- en opvangtehuizen bezocht en verblijd met beddengoed, dekens, kleding, speelgoed en andere artikelen.

Op en keer toen we onderweg waren naar de kerk werden we staande gehouden door een vrouw die moeilijk kon lopen. Dat zagen we al toen we aan kwamen rijden. Ze vroeg ons of ze misschien `zo'n karretje` kon krijgen zodat ze weer zelf haar boodschappen kon doen bij de buurtsuper. De volgende dag konden we haar een rollator geven, ze was er erg blij mee want nu was ze ook weer in staat om de wandeling te maken naar een kerkdienst. De rollator was geschonken door Welzorg, afdeling Goes, hartelijk dank aan de magazijnbeheerster.





## Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4<sup>e</sup> jaargang nummer 3



Ook mochten we een jong stel wat de eerste baby verwacht een bijna complete baby uitzet meegeven waar bij het ledikantje was geschonken door de kringloopwinkel van het Leger des Heils op het eiland Tholen. Onze hartelijke dank



voor al deze gaven namens de aanstaande ouders.

Toen Ton en Leny weer vertrokken, was onze garage weer leeg en dat vonden wij erg fijn.

We kunnen u nog melden dat we een groot aantal matrassen hebben gekregen van een hotel in Nederland. Deze zullen in gedeelten naar Hongarije komen en in ons netwerk worden uitgedeeld. Verpleeghuizen etc. De matrassen waar nu de bewoners op slapen zijn vaak dunne schuimrubber noppenmatten.

Rest ons om u hartelijk te danken voor uw medeleven, gaven en gebeden en het bestuur wenst u een goede zomer(vakantie) toe en graag weer tot de volgende nieuwsbrief.

Wim en Liesbet Verschoor, Hongarije.

### Vanuit Nederland

#### **Beste lezers,**

In de vorige nieuwsbrief hebben wij beloofd om een verslag te maken van onze reis naar Hongarije. Met uw gedoneerde spullen was deze reis opnieuw een succes. Voor ons een vol programma met veel korte bezoeken.

#### **Dag 1**

We zijn in de nacht om vier uur vertrokken vanuit Nederland met bestemming Duitsland. Met een volle vracht is het raadzaam rustig aan te doen. S`middags rond vier uur zijn we dan ook gestopt op de eerste slaapplek. Lekker uitrusten van de rit en Duitse worsten eten is niet echt een vervelende bezigheid.

#### **Dag 2**

In alle vroegte zijn we weer vertrokken met bestemming grensovergang Slovenië Oostenrijk. Ook daar zijn we later op de middag aangekomen. Na een heerlijke douche en een stevige maaltijd zijn we vroeg onder de wol gegaan.

#### **Dag 3**

Nu het laatste stuk met een flinke hobbelpad en veel kleine dorpen duurde de rit net zolang als de rit van dag een of dag twee.



## Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4<sup>e</sup> jaargang nummer 3

Voordat wij naar Wim en Liesbet reden zijn we eerst bij het voorgangers echtpaar gestopt. Daar hadden wij een geweldige ontmoeting en konden we de mensen weer blij maken met wat kleding etc. Daarna vlug naar Zador. Alles wat we bij ons hadden een plekje gegeven en heerlijk om elkaar dan weer bij te praten. Even bij de buurtjes om het hoekje gekeken daar hebben we samen Hongaarse koffie gedronken en na een gesprek met elkaar gebeden

### Dag 4

Met een aanhang vol kleding en speelgoed naar een nieuw dorp. Daar hebben we een



kleding beurs gehad. De mensen moesten veel geduld opbrengen want er stonden er al te wachten voor dat wij er waren. De kleding moest eerst nog uitgeladen worden en verdeeld over het terrein. Binnen de baby spullen en alles voor de kinderen. Buiten de dames kleding en de schoenen. Het was weer een hele klus. De mensen die stonden te wachten waren bijna niet meer te tellen. Vanaf het moment dat de poort open ging tot het moment dat er niets meer was is ongeveer een

driekwartier. Alles was weg. Zelfs de dekens van het huis waar wij de kleding buiten op hadden neergelegd.

Een zeer geslaagde actie als we zien dat we niets meer mee terug hoefde te nemen. Aan het einde van deze beurs hebben we kennis gemaakt met de priester van de rooms-katholieke kerk van dat dorp. Ze waren onder de indruk van de goede kleding en de mooie spullen die wij voor de kinderen bij ons hadden. Misschien mogen wij in de toekomst bij hun in de zaal met hun kinderen het evangelie vertellen van Jezus Christus op onze manier, waarna wij dan een kledingbeurs bij hun houden. Laten we bidden voor een opening. Wie weet wat daar ook nog de mogelijkheden zijn ook onder de kinderen. Na de beurs hebben wij de mensen opgezocht die wij in de vorige nieuwsbrief aan u hebben voorgesteld. Het gezin die een studiebijdrage nodig heeft. Het was een goed weerzien. Wij hebben verteld dat de vraag in Nederland is neergelegd om hun te helpen. Zichtbaar blij zijn en de ouders en de studiegasten toen wij dit met hun hebben besproken. Na een maaltijd op z'n Hongaars en de koffie zijn we nog bij een ander gezin langs geweest. Moe maar voldaan van deze dag terug naar Zador.

### Dag 5

Een bezoek aan het nieuwe tehuis waar we al eerder kinder meubilair hebben gebracht was geweldig. We kregen een rondleiding door heel het gebouwen complex. De buiten activiteiten werden uitgelegd. We zagen dieren, plastic kassen en veel onbebouwde grond. Daarover vertellen wij nog een andere keer meer.

Hier hebben we kinderstoelen en speelgoed afgeleverd. Het werd in blijdschap ontvangen.





## Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2014 4<sup>e</sup> jaargang nummer 3

Tijdens dit bezoek kregen wij vanuit Nederland een aanbod voor matrassen. Wij konden direct overleggen met de leiding van het tehuis en ze wilden graag de matrassen hebben. Hierover volgt meer. Onder de indruk van alle dingen gingen wij weer terug naar Zador.

### **Dag 6**

De verpleeghuizen hebben wij die dag verblijd met nieuwe verrassingen. Alles wat we hadden aan beddengoed, medische attributen enz. en niet te vergeten de knuffels konden we daar weer kwijt. De mensen zijn zichtbaar blij als je komt. Dol enthousiast komen de verstandelijk beperkte mensen op ons af. Iedereen wil een knuffel en een goed woordje. Ook de verpleging is allerhartelijkst. Toch elke keer als je daar weg gaat, moet je er dagen over nadenken hoe de omstandigheden zo anders zijn dan bij ons. Je bent blij dat je iets kan doen. Toch ook verdrietig als je de mensen daar weer zo achter laat.

### **Dag 7**

De opslag ruimte in Zador is gelukkig zo goed als leeg. Na nog wat bezoekjes in het dorp en wat inkopen in de stad een heerlijk rustig moment in het kruidenbad. Dat is een geweldige ervaring. Verschillende warme water bronnen zijn er. Van 30-40 graden warm met verschillende kruiden erin. Heerlijk is het om daar een poosje te zijn.

### **Dag 8**

De dag waarop wij weer afscheid nemen van Wim en Liesbet. Met een voldaan gevoel dat alle dingen weer op zijn plaats zijn terecht gekomen en de gesprekken die we mochten hebben, de gebeden en warme momenten van ontmoetingen, was het een geslaagde rit. De terugreis is ook voorspoedig gegaan.

### **Oproep en aandachtspunten:**

- Voor de verpleeghuizen vragen we dekens, lakens, handdoeken, maar ook makkelijk zittende kleding.
- Voor de kindertehuizen vragen we kinderkleding vooral jongens, speelgoed.
- Voor de studenten zoeken wij dringend **sponsors** Uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting.

Bent u niet in de gelegenheid om het zelf langs te brengen? Bel of mail ons en we gaan zoeken naar een oplossing.

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig geüpdate met nieuwe informatie.

[www.hartvoorhongarije.nl](http://www.hartvoorhongarije.nl)



Nieuwerkerk augustus 2014 Ton en Leny Hamoen