



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2013 3^e jaargang nummer 3

Bij deze weer de nieuwsbrief vanuit Hongarije
Ongeveer 8 keer per jaar willen wij u d.m.v. een
nieuwsbrief op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen.

We sluiten af met acties in Nederland.

We wensen u veel leesplezier.

Vanuit Hongarije



kledingbeurs

In de vorige nieuwsbrief meldten we al dat we hulp hadden gekregen bij het uitzoeken van de kleding. We besloten daarna om de aftrap van de eerste kledingbeurs te doen in onze kerkelijke gemeente te Szigetvar en er was veel belangstelling.

Ook van buiten de kerkelijke gemeente waren er zo'n 20 mensen, waaronder de burens die naast het kerkgebouw wonen, die een kijkje kwamen nemen en vonden veel van hun gading voor hun kinderrijke gezinnen. Heerlijk om zo de mensen te helpen en hun noden iets te verlichten. Ook geweldig om hun blijdschap te zien als ze iets moois hadden gevonden en het past ook nog.

Bezoek

Eind mei kwamen Ton en Leny bij ons op bezoek en het was fijn om hun gastvrijheid jegens ons, als wij in Nederland zijn, eens te retourneren wanneer zij bij ons zijn.

We hebben de mogelijkheden voor diverse projecten onderzocht, waarover we u later hopen te informeren. Natuurlijk hebben we van elkaars gezelschap genoten en veel gepraat en gelachen.

Baby

Een aanstaande moeder hebben we kunnen verblijden met een kinderwagen en een doos babykleertjes. Na een oproep is ook de rest van de uitzet, zoals een bedje, badje en een box gedoneerd, waarvoor onze hartelijke dank.

Tuingereedschap

Wij zoeken oa. tuingereedschap op benzine zoals:

Kettingzaag, Bosmaaier, en een Tuinfrees

Ook ander gereedschap, elektrisch of op benzine, is van harte welkom.

U kunt ook geld storten voor dit doel onder vermelding van "gereedschap"

Kinderbijbels

We hebben kleuter-Bijbels mogen overhandigen aan het voorgangers echtpaar die bijbelles geven op verschillende scholen. Nu waren de kleuters aan de beurt om een bijbel te krijgen aan het einde van het schooljaar. Ze zullen er vast heel blij mee zijn. Bovendien



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2013 3^e jaargang nummer 3

krijgen alle kinderen, variërend in leeftijd van 3 tot 14 jaar, die deze lessen gevolgd hebben een cadeautje in de vorm van een pen, een schrift, een puntenslijper, of dergelijke. U kunt zich misschien niet voorstellen dat de kinderen hier in Hongarije daar blij mee zijn, maar het is echt zo. Thuis is er gewoonweg geen geld voor zulke "uitspattingen".

Nieuwe wet

Volgend schooljaar treedt er een nieuwe wet in werking die stapsgewijs ingevoerd zal worden. Naar EU-normen moeten op de basisschool de vakken geloof en ethiek gegeven worden. De ouders mogen zelf kiezen aan welke van de twee zij de voorkeur geven. Veel ouders hebben gekozen voor het vak ethiek, bang voor de reacties van het dorp en hun familie als zij voor het vak geloof zouden kiezen, want iedereen is immers toch katholiek? Toch zijn er vragen van ouders gekomen aan het voorgangers echtpaar of zij naast het vak ethiek, ook het geloof wilden brengen aan hun kinderen. Er wordt nu druk overlegd met de directies van de diverse scholen over de mogelijkheden. Wilt u meebidden voor een oplossing en voor vrijmoedigheid van zowel ouders als schoolleiding?

Zador, juni 2013

Wim en Liesbet Verschoor

Vanuit Nederland

In de vorige brief hebben wij beloofd dat er een uitvoerig verslag komt van ons bezoek naar Hongarije. In het volgende stuk kunt u hier van genieten.

Wij hebben als stichting de huisvesting aan de Unastraat in Nieuwerkerk. Dit is tevens ons huisadres. Soms lijkt het niet meer op een woonhuis maar op een kledingdepot of op een kringloop winkel. Fantastisch is het om zoveel spullen in te zamelen via allerlei kanalen. In Nieuwerkerk zelf wordt de kring steeds groter van mensen die iets geven van kleding speelgoed knuffels en schoenen etc. Ook als we een oproep doen via een vereniging of club met de vraag, weet iemand soms een kinderledikantje of een wandelwagentje, dan staan we steeds weer verbaasd over de snelheid en het aantal aanmeldingen van dergelijke middelen. Zo kennen wij een familie in Hongarije die een baby verwacht en dat het huis waar ze wonen geen of weinig kasten heeft. Geen baby kamer zoals wij dat gewend kennen. Wij deden een oproep en..... allerlei baby spullen konden we komen halen. Een box, kinderstoel, ledikantjes met matrassen en lakentjes en dekentjes, een grote hoeveelheid aan kleertjes vanaf 0 tot vier jaar, buggy, wandelwagen, wippertje enz. geweldig bedankt voor de gevers. En wat een gigantische blijdschap bij dit echtpaar. Een aantal van deze dingen zijn inmiddels al naar Hongarije toe. De rest gaat dv. in augustus. Dan wordt ook de baby naar verwachting geboren.

Verder zijn we eind mei op een **donderdag** aan de reis begonnen naar Hongarije. Een tot aan het dak gevulde aanhanger en camper zijn we op weg gegaan. Het was toen 10 graden in zeeland.

In Hongarije zou het al een poosje 25 graden zijn. Komen we straks nog even op terug. Al snel gingen wij de grens over in België en Duitsland. Heerlijk om weer op weg te zijn met veel goederen en vooruitzicht op ontmoetingen en lekker warm weer. De eerste stop



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2013 3^e jaargang nummer 3

hadden wij in na 620 kilometer. Aan een riviertje in Duitsland bij een veerbootje waar max. twee auto's op kunnen. Daar is ook een restaurantje waar je heerlijke Duitse worsten kunt eten. Na een rustige nacht zijn we weer vroeg vertrokken op weg naar Oostenrijk en Slovenië. Met het klimmen en dalen, tunnels en bruggen bergen met en zonder sneeuw, alles prachtige schilderijen genieten wij van een voorspoedige reis Hier zie je opnieuw de schepping op een geheel andere manier dan ons vlakke lage landschap. Na ongeveer 650 kilometer nog een stop ingelast nabij de grens van Slovenië. Een prachtige stopplaats op een camperplek, jawel met een restaurantje. Heerlijk om daar weer uit te rusten van de rit. Een lekker bakkie met.....

We hadden de camper amper geparkeerd of het water kwam met bakken uit de hemel. We dachten al, wat zou deze reis ons brengen wat het weer betreft. Het lijkt erop dat de regen uit Holland met ons mee gaat. Uiteindelijk werd het toch weer droog en hebben we goede gesprekken gehad op het terrein waar we stonden. Morgens vroeg (**vrijdag**) weer uit de veren en de reis voort gezet. Al snel waren we door Slovenië heen en kwamen wij in Hongarije aan. Van de 25 graden die wij verwacht hadden was weinig te zien en te merken. Regenbuien en frisse wind waren de werkelijkheid. Ondanks het weer hadden wij toch een goede reis.

Het voorgangers echtpaar wilden wij als eerste bezoeken. Deze waren echter aan het werk voor de scholen waar zij bijbellessen geven. Vlug naar Zador dan maar.

Zaterdag Wim en Liesbet verwachten ons al. Een blij weerzien met koffie en gebak was het eerste wat ons ten deel viel. Toen de aanhanger maar in de garage gezet. Veel



gebabbeld en de komende dagen doorgenomen hoe we die zouden indelen. In de middag heeft Wim nog een rolstoel op maat gemaakt voor een meisje uit Zador. Zij had een rolstoel van de burgemeester geleend en die wilde hem terug hebben. Gelukkig hadden wij er nog eentje over van die twintig rolstoel van vorige zomer. Na enige aanpassingen was deze zaak ook weer naar tevredenheid opgelost. Voldaan en dankbaar voor alle zegeningen en de goede reis zijn we lekker op tijd gaan slapen.

Zondag zijn we naar de dienst geweest in Szigetvar. Een warme ontmoeting was dat. Fijn dat je de mensen gaat kennen en dat je met elkaar kan zingen en luisteren. De voorganger geeft de Bijbelgedeelten door die er gelezen

worden en waar de preek uiteindelijk over gaat. Zo kunnen we toch een beetje volgen wat de boodschap is die dag. Het ging over de werking van de Heilige Geest zowel uit het oude testament dan wel uit het nieuwe testament. De belofte die eraan verbonden was en hoe die in vervulling is gegaan. Echt een pinksterfeest prediking. `s **Maandags** hebben we eerst de aanhanger uitgeladen en de opbouw eraf gehaald voor de terugreis. Het voorgangers echtpaar zou ook komen om in Zador mee te





Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2013 3^e jaargang nummer 3

helpen met de opendag voor de zigeuners. Dat is een dag waar de zigeuners dan gratis eten en drinken krijgen. Voor de kinderen een programma en de ouders een gezellige dag beleven met elkaar. Beetje muziek en klederdracht. Echte zigeuner dingen. Ook waren wij daar uitgenodigd als stichting. We zijn daar natuurlijk geweest en hebben de gerechten geproefd die daar werden klaargemaakt. De president van de zigeuners is een gelovige man en is ook oudste in de gemeente van Szigetvar. De voorganger met zijn vrouw zijn door de president ook uitgenodigd, een deel van de zigeunermuziek heeft plaatsgemaakt voor geestelijke liederen. Hij vond dat er ook een christelijke invulling moest zijn op die dag. Dat werd door het echtpaar dan ook graag ingevuld.

Ton heeft deze dag ook de buurvrouw van Wim en Liesbet een bezoek gebracht. Zij is de laatste tijd erg benauwd. Zij heeft hartproblemen. Er was ook een soort van doktersassistente bij haar om de medicijnen en het verdere behandelpun met haar door te nemen. Ton mocht niet weggaan van de buurvrouw en moest blijven zitten. Dankbaar voor deze gelegenheid om in deze situatie te kunnen wijzen op de Grote Geneesheer. Ton heeft hier kunnen getuigen van het wonder van genezing in zijn leven. De dames waren er zichtbaar door aangedaan. Na het vertrek van de verpleging heeft Ton doormiddel van internet het lied laten horen van de Urker visser die psalm 72 zingt. De buurvrouw had de tranen in de ogen en wilde nog meer horen. Na een intensief gesprek hebben we samen gebeden en gedankt. Zo mogen wij zaaien en weten dat God de wasdom geeft en Hij dat doet op Zijn manier.

Dinsdag hebben wij een complete kinderwagen met buggy en maxicosi kunnen uitreiken aan het voorgangers echtpaar. Ja ja zij zijn in verwachting en hopen dit jaar nog op gezinsuitbreiding.



Verder hebben wij alle vier een grote rondrit gemaakt met elkaar op zoek naar een betaalbare geschikte auto voor de voorganger en zijn gezin. Hun eigen auto is echt te oud en wordt in september aanstaande niet meer goed gekeurd. Dat zou een kleine ramp betekenen voor de voortgang van de bijbellessen op de scholen die zij dan niet meer kunnen geven. Zonder auto kunnen ze bijna nergens komen omdat de scholen ver uit elkaar liggen. Loon krijgen deze mensen niet. Van de kerkelijke gemeente alleen kunnen ze niet bestaan. Zodoende proberen wij als stichting deze mensen met een auto te helpen. Maar het valt niet echt mee. De prijzen zijn erg hoog voor de auto's. Vanaf vijftien jaar en ouder komen we een beetje in de richting. Zoeken maar en blijven vragen telkens als we bedrijven zien. Geslaagd zijn wij nog niet.

Aan het einde van de dag zijn we ergens in Szigetvar iets Hongaars gaan eten ter ere van de trouwdag van Wim en Liesbet. De volgende dag zullen zij naar Nederland vertrekken. Tijdens het eten van ons voorgerechtje hoorden wij vlakbij het raam aan ons tafeltje het gieren van remmende autobanden en een vreselijke klap. En ja hoor, een botsing met auto's. De auto van Wim en Liesbet die geparkeerd stond op de rijweg stond ineens totaal op stoep tussen een betonnen elektroopaal en een rokende auto. Gelukkig geen



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2013 3^e jaargang nummer 3

persoonlijke ongelukken. Maar de auto zit rondom in elkaar en wij konden er niet meer mee naar huis. Een lang verhaal even kort gemaakt: we zijn na het eten door een taxi naar Zador gebracht. Dan weet je pas wat het is om in een land te wonen en te werken die nog maar pas bij Europa is aangesloten. Een dag die je niet snel vergeet. Je trouwdag.

Woensdag. Wim en Liesbet hadden genoeg te doen voor hun vertrek naar Nederland en wij gingen een plaatsje in de buurt bezoeken.

Potony. De mensen die we daar kennen waren er niet. Het huisje zag er erg verlaten uit. Dan krijg je toch een naar gevoel. Het zijn de mensen die we al drie jaar bezoeken en ook voedselpakketten brengen in de wintertijd.

Wij hebben in de buurt gekeken maar hebben geen contact kunnen krijgen. Zonder het afgeven van kleding en presentjes konden we weer terug naar Zador. Erg jammer wel. Thuis gekomen hebben we even van de heerlijke zon die was gaan schijnen kunnen genieten. Wim en Liesbet waren klaar met inpakken en hebben toen nog hun tuin gedaan.



Donderdag vertrokken ze al bijtijds naar Nederland. Wij zijn toen nog een dagje op zoek



geweest naar een auto. Ook hebben we andere inkopen gedaan. Uiteindelijk hebben we een auto die ons wel wat leek gevonden. Maar ja, dan komt de taal om de hoek kijken. met veel hand en voetwerk kregen we een bedrag te horen waar we het niet helemaal mee eens konden zijn. Wim en Liesbet zullen gaan kijken als ze weer terug zijn. Misschien komen die er verder mee. Het zou wel fijn zijn als het gaat lukken. Terug in Zador is Ton nog even bij de buurvrouw geweest en heeft nog een fijn gesprek daar gehad. Haar man was er ook en hebben lekkere dingetjes geproefd die ze hadden gebakken en gekookt. De kersen die in hun tuin staan waren ook rijp geworden. Elke dag kwam zij met een schaalje aandragen voor Leny. Lief hoor.

Vrijdag. We hebben Szigetvar bezocht. En zijn we bij het voorgangersechtpaar geweest. Die hebben sinds ons vorige bezoek een ander huis. Daar kregen wij een uitgebreide rondleiding en hebben lekker siroop gedronken. Wel werden wij met de neus op de feiten gedrukt. Hoe blij zijn die mensen met in onze ogen helemaal niets. De ramen en kozijnen zijn hier en daar totaal verrot. Overall dozen met spulletjes, geen kasten, kale grauwe vochtige muren die een likje verf? hebben gekregen. Een plek waar wij onze bulldozer in gezet zouden hebben. Het echtpaar verblijft zich echter in de wonderdaden van God. Afgelopen winter moesten zij hun oude huis uit. Tot twee keer toe kregen zij een paar dagen uitstel. Toen kwam dit huis steeds meer in beeld. Wij hadden vorige zomer daar al gekeken en samen op straat daar voor gebeden. En zie, God laat geen bidder staan.



Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2013 3^e jaargang nummer 3

Zaterdag. Leny en ik gingen naar de stad Pecs. Vanaf vijf uur in de middag zou er een kerkdienst zijn van de aloude ondergrondse kerk. Wij zullen als stichting ook tweehonderd boekjes afgeven als evangelisatie materiaal om uit te delen aan jong gelovige mensen. Dit is een gemeente waar wij een beginnende samenwerking mee hebben. Kledingbeurs/voedselpakketten/adressen van zeer arme mensen met elkaar delen om te kijken voor hulp in onze omgeving, wat voor Pecs te ver weg is. De dienst was om kwart over tien afgelopen. Drie voorgangers hebben gesproken en we hebben ook heerlijke liederen met elkaar gezongen. Zo weer een ervaring rijker. Geen kerkdienst van een uur of anderhalf uur. maar een dienst van ruim vijf uur. Er waren naar inschatting wel vierhonderd mensen bij elkaar. Ook merkte wij veel liefde in die gemeenschap. Blij met deze ervaringen en contacten gingen wij weer op Zador aan.

Zondag opnieuw naar Szigetvar naar de gemeente en daarna een uitnodiging van het voorgangers echtpaar. We hebben een diepgaand gesprek met elkaar gehad over allerlei zaken. Dingen die met de kerk te maken hebben en met de stichting enz. Na een innige omhelzing en door elkaar bemoedigd te zijn terug naar Zador. Genietend en terug denkend aan een volle, maar een waardevolle week. Het lijkt wel, dat hoe meer je ziet en weet, je ook meer en meer een andere kijk krijgt op ons eigen leven in Nederland.

Maandag onze vertrekdag naar andere oorden. Allereerst hebben wij de buurvrouw van Wim en Liesbet naar het ziekenhuis gebracht in Szigetvar. Zij was erg benauwd en kort ademend. Wij zien haar nog uitstappen en naar ons zwaaien. Een vervelend moment. Laten we voor haar en haar gezin bidden.

Wim Liesbet Ton en Leny bedanken u voor uw liefde, steun en voor uw gebeden. Dankzij u allen kunnen en mogen wij verder met dit werk in Hongarije.

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig ge update met nieuwe informatie.

www.hartvoorhongarije.nl

Nieuwerkerk, juni 2013
Ton en Leny Hamoen

