



# Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2017

## 7<sup>e</sup> jaargang nummer 1

De eerste nieuwsbrief van 2017. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Deze keer een reisverslag van onze eerste reis dit jaar naar Hongarije. We wensen u veel leesplezier.



### Wintertijd.

De afgelopen winter hebben we geen transport gedaan naar Hongarije. Wel is er veel getransporteerd naar de stichting. We hebben van het hotel het KLOKJE in Renesse opnieuw 47 matrassen gekregen.



Ook heel veel gordijnen mochten wij in ontvangst nemen. De kleding stroom is ook niet gestopt deze winter. U kunt wel raden dat alle ruimten die wij hebben als stichting boordevol staan. Dit is ook de reden waarom wij geen inzamelingsdagen hebben georganiseerd terwijl wij dit wel hadden aangezegd

Nog steeds hebben wij erg veel spullen staan. De Matrassen zijn erg fijn maar tegelijk nemen ze ook veel

ruimte in. Wij hopen dit jaar alles weer in Hongarije te krijgen. Heel veel dank voor alle inzet van iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Zowel financieel als ook de kleding en het speelgoed. Ook is er op de achtergrond een zeer grote groep mensen bezig met brijen, haken en borduren. Ze maken dekentjes, mutsen, sjaals, wanten, kousjes, etc. Telkens komt er via de post weer een doos met van alles aan breiwerk. Ook deze mensen willen wij graag bedanken voor hun inzet.



Zo ziet u dat het in de wintertijd net zo druk is als in de zomertijd. Achter de schermen gaat alles gewoon door. Ook is het zo dat er deze winter meer hulpvragen zijn gekomen. De armoede neemt eerder toe dan af hebben wij het idee. Het was zo'n 20 graden onder nul in Hongarije en er waren veel mensen die geen warmte konden maken. Er is heel wat kou geleden. Wij hebben als stichting niet de mogelijkheid iedereen daarin bij te staan. Wel hebben zich verschillende Nederlanders die daar wonen en willen gaan wonen contact met ons gezocht en zich aangemeld om te helpen. De aanvragen voor hulp hebben wij niet allemaal kunnen voorzien. Wel is het zo dat er boodschappen tassen vol met eten en drinken zijn uitgedeeld. Ook zijn er verschillende mensen geholpen met stookhout. Dat is voor ons als stichting best moeilijk. Wie wel en wie moeten wij overslaan. Wij hopen dit jaar op een financiële boost. Zodat wij aankomende winter dv. meer mensen kunnen helpen.



# Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2017

## 7<sup>e</sup> jaargang nummer 1

### Reisverslag april 2017

In januari begon het al erg te kriebelen om weer naar Hongarije te gaan. Maar ja, in de winter is het niet zo handig om dat te doen. Vaak veel sneeuwval en onbereikbare dorpen. Dus geduld bewaren was wel op zijn plaats. Ook op zoek gaan naar een rijder heeft deze keer veel moeite gekost. Toch is het gelukt. Een paar keer is de rit verschoven ivm ziekte (griep). Dan kon er geen rijder mee, dan kon Ton niet. Maar uiteindelijk was het toch zover.

**31 maart 2017.** Voor deze reis hebben wij een grote bus gehuurd met trekhaak, om de grote hoeveelheid kleding en matrassen te kunnen vervoeren.



Morgens om 7 uur ging Ton naar Amsterdam om de bus op te halen. Om ruim 11:00 uur was hij terug in Nieuwerkerk. Het laden kon beginnen, nadat ook de rijder is opgehaald. Veel passen en meten en letten op volgorde van de geplande reis, is de bus geladen. Wat we ook bij ons hadden is heel veel ingrediënten

van een bakkerij die ging sluiten. Grote hoeveelheden aan suiker, meel, kruiden, gemalen noten, chocoladesnippers, koffiemelk, snoepjes, thee met smaakjes, etc. Na met elkaar gebeden en afscheid te hebben genomen van Leny, gingen wij met aanhanger naar Brouwershaven om de matrassen te laden. Hier en daar nog met zakken kleding de gaten opgevuld. Daar kregen wij nog een kop koffie en goede wensen en tips van de vrouw des huizes. Ongeveer 16:00 uur reden we weg richting de grens. We vertrokken met een veel te zware vracht naar Hongarije. Zonder de inzamelingacties hadden we dus nog voldoende spullen liggen. Nu ligt er nog zeker voor twee ritten aan kleding speelgoed en matrassen. Dit jaar doen we geen oproepen voor inzamelingsdagen. Eerst gaan we alles wegbrengen wat er nog is. Afijn de rit is begonnen. Leny had ons rijkelijk voorzien van koffie, eieren, broodjes, gehaktballetjes en snoeperijen. We hebben heel de reis geen dorst en honger gehad.

Wij hadden samen heel veel tijd om te praten en elkaar beter te leren kennen. Verrassend is het om je levensverhalen te mogen delen aan elkaar en te ontdekken dat God de grote regisseur was en is. Elke twee uur ongeveer wisselde wij van stoel. Zo ging de rit erg voorspoedig. Alleen hadden wel soms het gevoel (door de zware vracht) komen we wel boven op de berg. Af en toe ging het niet harder dan zo'n 55 a 60 km. per uur. Maar de volgende dag zaterdag waren wij om 16:00 uur op plaats van bestemming

**1 april 2017.** In Szigetvár hadden wij een kamer gehuurd voor vier nachten.

De ingang of doorgang om te parkeren was zo smal dat je de spiegels van de bus moest inklappen, dan had je ongeveer 4 cm. over om door te rijden.

De eigenaars zijn erg vriendelijk en gemakkelijk in de omgang. Alles kon en niets moest. Heerlijk om even bij te komen. Kop koffie gedronken en slaapspullen uitgepakt. Ton kon het niet langer uithouden en ging op pad. Even wat mensen bezoeken. Een geweldig weerzien was het op straat in het dorp Nemeske. De overgebleven eieren, balletjes gehakt, en broodjes Hollandse kaas vonden gretig aftrek. Na enige tijd kwam er een kopje Hongaarse koffie bij. Sommige mensen wilde graag dat ik voor ze ging bidden, dus gingen we naar een huis in het dorpje Nagydobsza. Daar hebben we een fijne tijd gehad met elkaar tot ongeveer 20:45 uur. Voldaan en ook moe daarna naar het appartement gegaan.





# Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2017

## 7<sup>e</sup> jaargang nummer 1

**2 april 2017** De planning deze dag is eerst naar Babócsa, daarna de kleding en matrassen in Pettend afleveren, meteen de kerkdienst meemaken en daarna naar Szigetvár om de kerkelijke gemeente daar te ontmoeten.



Er zou om 13:00 uur een tolk zijn in Pettend. De mensen daar wilde graag dat we een preek zouden

houden. Na ruim een uur wachten kwam er inderdaad een tolk. De dienst begon dus veel te laat. Maar dat is echt Hongaars dus ook geen enkel probleem. De tolk was een Belgische man die daar al jaren woonde. Hij was onder de indruk van alles wat er gebeurde. Het zingen met elkaar en het bezig zijn met de kinderen en het bidden met verschillende mensen, het voorlezen uit de bijbel waren voor hem nieuwe ervaringen. Aan het einde van de kerkdienst kregen wij nog een uitnodiging om wat te eten en te drinken met elkaar. Daar zijn wij niet op ingegaan. De dag was al vroeg begonnen. Ton is nog naar de kerk gereden in Szigetvár. Daar aangekomen was de dienst net afgelopen. Hij heeft een afspraak gemaakt met het voorgangersechtpaar ter plaatse voor een gesprek met tolk, maar ook een ander echtpaar uit de kerk naar Zádor weggebracht. In Zádor aangekomen was er geen ontkomen aan. Er moest wat koffie gedronken worden. Na een goed gesprek via de googlevertaler is er wat geld achter gelaten om de mensen iets te helpen. Deze man heeft steeds minder zicht en heeft daarom geen werk meer. In zijn familie kwam dit ook voor, zijn vader is totaal blind geworden. De vrouw heeft niet genoeg werk en daardoor hebben ze het dus niet breed. Het was inmiddels al 21:30 uur geworden. Snel naar Szigetvár teruggereden en gaan slapen. De volgende dag moesten we weer vroeg naar Babócsa.



**3 april 2017** Om 9:00 uur afgesproken in Babócsa Daar zou vader en dochter met ons meegaan om een auto te kopen voor de voorganger in Pettend. Zijn auto was rijp voor de sloop. Er zaten gaten in de vloer van zijn auto. Je kon zo de straat zien.

Onverantwoord om daar nog langer mee te rijden. Wij hadden besloten om dit gezin te voorzien van een andere auto. Ook omdat hij geen mensen meer kon helpen en bereiken zonder auto. Hij kon ook niet eens meer zondags naar de kerk. Hoe die autowereld er in Hongarije uitziet is een lang en ingewikkeld verhaal. We zijn in vijf verschillende zaken geweest.

Uiteindelijk niet geslaagd. Toen kregen wij een berichtje van de zoon en broer uit Babócsa dat er een auto particulier verkocht werd. Hij kende de eigenaar en gaf aan dat dit een betrouwbaar figuur is. Die auto is het dan ook geworden. Na een lange dag zoeken toch gelukt. Tel al uw zegeningen en zie daar. Na veel gedoe van papieren en handtekeningen kon de nieuwe eigenaar de auto komen ophalen. U begrijpt dat voor deze mensen





# Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2017

## 7<sup>e</sup> jaargang nummer 1

woorden van dank niet te vinden waren. Later op de dag zijn we de laatste spullen uit Nederland af gegeven. De dank was groot en deze



familie zei: dat wij de eerste mensen zijn die echt om ze geven en die van ze houden zonder alles te weten. We hebben met elkaar gebeden en God gedankt voor de mogelijkheden die er waren. Er is een wens uitgesproken om met elkaar samen te werken. Zij willen alles doen om ons als stichting te helpen. Waar deuren dicht gaan, gaan er ook nieuwe deuren weer open.

**4 april 2017** 7:30 uur. Aan het ontbijt. Zoals elke dag bijna. Om 8:00 uur. Hebben we afgesproken met de nieuwe auto eigenaar. Nu moest alles op naam worden gezet en auto gekeurd en alles er op en eraan. Maar zo'n 4 uren later was dan alles in kannen en kruiken. Ruim anderhalve dag voor een auto waren we dus kwijt.

Daarna naar het kindertehuis in Barcs. Daar hebben we de opgeknapte kamers bekeken. Een jongen die daar woont herkende ons en kwam luid schreeuwend op ons af. Hij was heel blij ons te zien. Geweldig he. Ton moest mee komen en hij liet even zien waar er wat problemen waren ontstaan na alles wat we opgeknapt hadden in de zomer 2016.



Een klein gaatje in de muur, vloerbedekking die beschadigd was, een stukje stucwerk van de muur af, etc. Als laatste liet hij zijn slaapplek zien met de plafond schilderingen. Nog steeds is hij er erg blij mee. Gaaf om mee te maken. Na het lossen van de overige matrassen en al het voedsel, geschonken van een bakkerij uit Nederland, zijn we weer terug gegaan naar ons verblijfplaats in Szigetvár.

### **5 april 2017**

In de morgen hebben wij inkopen gedaan bij een tuincentrum. Ik had een echte boomkenner bij mij. Hij heeft een prachtige tuin die nog in aanleg is. Hij zag zijn kansen groeien. Tot drie keer toe heeft hij toegeslagen. Met een bus vol bomen en planten naar Holland. Nou ja vol?? In ieder geval genoeg om een aardige Hongaarse hoek te creëren in een Hollandse tuin.

Om 18:00 uur hadden we afgesproken met het voorgangers echtpaar. Het gesprek verliep moeizaam en er werd besloten om de volgende dag vanaf half twee het gesprek voort te zetten. Eigenlijk hadden wij dan alweer terug willen gaan naar Nederland. Afijn, de volgende dag en vier en een half uur later hadden we het einde van het gesprek. Een Hongaars kopje koffie (ongeveer 4 slokken) was alles waar we het mee moesten doen. Na het gesprek zijn we snel naar de Tesco gegaan en hebben daar wat te eten en drinken ingeslagen voor de terugreis. De tijd was erg kort en daarom hebben wij niet alles kunnen doen wat gepland was. Dat hopen wij in mei te gaan doen. Dan is er al weer een transport gepland.





# Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2017

## 7<sup>e</sup> jaargang nummer 1

**6 april 2017** Na te veel tankbeurten zijn we dan weer onderweg naar huis. Als het donker is zie je natuurlijk niet zoveel als bij daglicht. Op en gegeven moment zie je dat de tank bijna leeg is. Je voelt de spanning stijgen, halen we het wel of halen we het niet. En ja hoor gelukkig een tankstelle. Maar voordat we de afslag zagen waren we er al voorbij. O o Wat nu? Snel de tom tom ingesteld op dichtstbijzijnde tank gelegenheid. Dat was nog iets van 9 kilometer verder. Afijn we hebben het gehaald. Maar wel een dure. Nou zei Ton, tank niet zoveel. Over 150 km. Weet ik een veel goedkopere. Zo gezegd zo gedaan. Maar.....de combinatie bus met trailer rijd heel wat duurder dan de camper met trailer. Opnieuw kwam de zelfde spanning. Het is allemaal net aan goed gegaan. Zo was er genoeg te babbelen en te beleven. Samen hebben we gelachen maar ook gehuild. Het was een korte maar toch ook een mooie ervaring rijker. Gelukkig weer heelhuids thuis.

**7 april 2017** Nu nog de bus terug brengen naar Amsterdam. Opnieuw om 6:30 uur in de auto. Gelukkig geen files gehad en om 11:00 uur was de reis volledig ten einde. Op 80 km. na hebben we 4000 kilometers afgelegd. Meteen hebben wij de trailer weer gevuld met kleding die nog op de unastraat was achtergebleven. Bijgevuld met matrassen staat alles alweer klaar voor vertrek naar Hongarije. God zij dank voor alle dingen. Hij is de grote regisseur. Zonder problemen met weer een geslaagde reis en een verdieping in relaties.

### Nieuwe projecten.

Er zijn tot twee keer toe een groepje jongelui gekomen met de vraag of zij mee konden helpen met het werk in Hongarije. De eerste groep jonge vrouwen gaan het volgende doen: samen met hun hopen wij in Hongarije te zijn.

Wij zijn Annika (27), Charlotte (23) en Anne (22) en zullen naar Hongarije gaan met deze stichting. We zullen met name ondersteuning bieden in het plaatselijke kindertehuis voor verstandelijk en lichamelijk beperkten. De verzorgsters uit het kindertehuis hebben een hoge werkdruk en hierdoor is er weinig tot geen ruimte om activiteiten te organiseren of gerichte aandacht te besteden aan de kinderen. We hebben daarom activiteiten bedacht om met de kinderen te doen, welke aansluiten bij hun niveau. Annika is kunstenaar, Charlotte is docent op een basis- en dansschool en Anne doet de opleiding Sociaaljuridische Dienstverlening. We hopen de talenten en ervaring die hieruit voortvloeit in te kunnen zetten en hebben hier ook de activiteiten op doen aansluiten. Naast de activiteiten in het kindertehuis zullen we ook helpen bij de kledingbank, een kamer opknappen in het kindertehuis en daar ondersteuning bieden waar nodig is. Jullie gebed is welkom, zodat we vol energie en blijdschap daar te werk mogen gaan en van betekenis mogen zijn voor de mensen daar!

### **Mogelijke activiteiten Hongarije**

Zondag	Kledingbeurs + kerkdienst
Maandag	<p><b>Ochtend</b> Schudkoker maken (benodigd: lege wc-rollen, gekleurde vouwblaadjes, stickers, macaroni, lijm, scharen)</p> <p><b>Middag</b> Toepassen muziekmaterialen op muziek en dans. (benodigd: dansskills van Char/boxen)</p>





# Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2017

## 7<sup>e</sup> jaargang nummer 1

<p>Dinsdag</p>	<p><b>Ochtend</b> Sokkenknuffel maken (benodigd: sokken, stompe naalden, wol, knopen, vilt)</p> <p><b>Middag</b> Poppenkastvoorstelling met sokkenknuffels (benodigd: poppenkast, verhaal maken)</p>	
<p>Woensdag</p>	<p><b>Ochtend</b> Stressbal maken (benodigd: ballonnen, bloem, stiften, plastic flesjes, lijm, pop-out oogjes en pom/pom)</p> <p><b>Middag</b> Buitenspel</p>	
<p>Donderdag</p>	<p><b>Ochtend</b> Vingerverf met kinderen (benodigd: vingerverf pastelkleuren, vuilniszakken als schort, verfdoeken)</p> <p><b>Middag</b> Kamer opknappen (benodigd: plankje + wolkenlampje ikea, tape, spullen little love company, wolken zelf gemaakt, kussentjes, dekentje, knuffels)</p>	
<p>Vrijdag</p>	<p><b>Afsluiting</b> Kinderen schminken, zelf als clown verkleden en cadeautjes uitdelen voor ieder kind + lekkers. (benodigd: schmink, voorbeelden, clownsoutfit, roze ballonnen, lekkers uit cadeautjes)</p>	
<p><b>Activiteiten één op één:</b> Massages kunnen voor kinderen met een verstandelijke beperking erg rustgevend zijn. Daarbij worden de lichaamsdelen hierdoor geactiveerd. Je kan een kind bijvoorbeeld een handmassage geven. Hierbij is het belangrijk dat het in een rustige omgeving gebeurt, om overprikkeling te voorkomen. Door verschillende geuren te laten ruiken/gebruiken worden de zintuigen nog meer geprikkeld.</p> <p>Er wordt een boekje meegenomen met dieren die een geluid maken en van verschillende structuren zijn. Dit kan samen worden gelezen.</p>		
<p>We zijn erg blij met dit initiatief en de directie in Hongarije van het kindertehuis zijn ook enthousiast. Voor kost en inwoning is alles geregeld. Slaapplaatsen en douches zijn wederom ter beschikking. We hopen op een geslaagde missie.</p> <p>De volgende jongelui zijn met een groepje van vijf personen. Die zijn er over aan het brainstormen of ze deze zomer iets willen doen in Hongarije. Ze denken ook aan het kindertehuis. Het antwoord volgt.</p>		



# Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2017

## 7<sup>e</sup> jaargang nummer 1

Tevens is er een echtpaar in Nederland die heeft aangegeven ook iets te willen doen voor de stichting. Binnenkort komen wij bij elkaar om te bespreken wat de mogelijkheden van beiden zijn. Wij als stichting zijn erg blij en dankbaar voor zoveel hulp en zegen.

**Studie** Er is een schrijven van een jonge vrouw, waar wij studiegeld voor betalen:

Kedves Leny és Ton!

Nagyon hálás vagyok a támogatásotokért, sokban segíti a megélhetésemet és a tanulmányaimat is. A vizsgáim januárban jól sikerültek, az átlagom félévente egyre magasabb volt. A tavalyi évben 3,3 volt az átlagom; erre a félévre már 4,5 lett. Tehát minden rendben megy az iskolában.

Sok áldást kívánok!

Hálás köszönettel:

Kovács Krisztina

Het komt hier op neer dat het met haar studie telkens iets beter gaat. Wij hopen dat zij dit kan vasthouden en haar benodigde papieren gaat behalen.

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe informatie.

Uw gebed en uw ondersteuning is van zeer groot belang. Nogmaals zeggen wij dank voor al uw gaven en inzet.

[www.hartvoorhongarije.nl](http://www.hartvoorhongarije.nl)

Nieuwerkerk april 2017

Ton en Leny Hamoen

Namens het bestuur Hart voor Hongarije

